

« Gelukkig zijn ze allen  
die hemelvaart genood  
in Vaders handen vallen  
en leven spijs de dood ». (Guido Gezelle)



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

Georgette, Julia  
VAN DEN DRIESSCHE

echtgenote van de Heer Jozef BLONDELLE.

Geboren te Elst op 1 februari 1924 en in  
vrede ontslapen in de Heer in de St.-Francis-  
cuskliniek te Brakel-Opbrakel op 1 november  
1984, gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken.

Lid van K.V.L.V. en K.B.G.

Op de Hoogdag van Allerheiligen is deze  
christelijke vrouw een nieuw leven begonnen.  
De vrij onverwachte dood van Julia heeft ons  
pijnlijk getroffen. Zij werd door iedereen  
gaarne gezien om haar gemoedelijke omgang.  
Van jongsaf was ze niet van de sterksten.  
Des te meer waarden wij haar grote levens-  
moed, haar onuitputtelijk geduld in 't vervul-  
len van haar echtelijke en moederlijke taak,  
haar christelijke sterkte in vele jaren leed,  
haar bereidheid om diensten te bewijzen,  
ook gratis. Door woord en voorbeeld is zij

familie en vrienden voorgegaan op de goede  
weg van een eerlijk christelijk leven.

Op Allerzielen bad onze Moeder de Kerk :  
« Heer, door uw Zoon, die opgestaan is uit  
de dood, heeft ons geloof zijn levenskracht  
ontvangen. Verhoor genadig ons gebed, be-  
vestig ons in de hoop, dat ook uw dienaren  
en uw dienaressen de verrijzenis wacht.

Dierbare Echtgenote en Moeder, wij vertrou-  
wen U toe in de handen van de levende  
God, onze Vader. Met de familieleden danken  
wij U om uw trouwe genegenheid. Uw naam  
zullen velen met eerbied blijven uitspreken.  
In liefde en in de Heer blijven wij met  
vrienden en goede geburen met U verbonden  
op weg naar ons aller eindbestemming. God  
lone U met allen die ons voorgingen.

Zalige Broeder Isidoor, ook op U heb ik  
steeds mijn vertrouwen gesteld.

De families

VAN DEN DRIESSCHE, BLONDELLE,  
DE NAEYER, VAN DE VIJVER,

danken U.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel