

Zij was uw kind, Maria; toon dat Gij haar Moeder zijt.



BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

Helena Van den Driessche

dochter van wijlen Mr

Alfons en van Mw Clemence Roelandt

geboren te Elst de 22 November 1892 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem (kliniek) de 26 September 1952.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden
Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw en van andere godvruchtige genootschappen.

Zij was een voorbeeld voor de anderen in woord, omgang, liefde en kuisheid. I Tom. IV

Wat de dierbare overledene kenmerkte was haar eenvoudige deugdzaamheid en haar vurig geloof- voor anderen heeft zij geleefd en jegens iedereen was zij gedienschtig en minzaam - steeds mocht men beroep op haar voor alles wat Gods Rijk en de godsvrucht van O. L. Vrouw aanging.

Zij beminde Maria, die haar de weg des hemels getoond heeft, en een kind van Maria zal niet verloren gaan. II. Bern.

Beminde familie, Broeders en Zusters, ineens wordt ik aan uw liefde en uit uw midden getrokken - uw hart is bedroefd, doch zegenen wij ook in de beproeving de wil van God! - Mijn duurzame neefje en nichtjes, die ik zo vurig beminde, vergeet niet wat ik voor u gedaan heb - weest nu en later de troost van uwe ouders. Vaartwel, bidt voor mij, gij vooral mijn dierbare zusters die de Heer zijt toegewijd - eens vinden wij elkaar terug in de Hemel.

O. L. Vrouw van VII smarten, bid voor mij 303 d.a.
Jezus, Maria en Jozef, in uwe handen beveel ik mijne ziel. 300 d.a.



De familiën VAN DEN DRIESSEHE en ROELANDT

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.