

Gij goede en trouwe dienaar, treed binnen  
in de vreugde van uw Heer.



WIL IN UW VROOM GEBED GEDENKEN  
DE ZIEL VAN DE HEER

## Hilaire Van Den Driessche

zoon van wijlen Charles-Louis

VAN DEN DRIESSCHE-COPPENS

geboren te Elst de 1 februari 1903, en  
godvruchtig overleden te Sint-Maria-Hore-  
beke de 4 juli 1973, gesterkt door de H.H.  
Sakramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen.

Onze Goddelijke Meester heeft ons het  
voorbeeld gegeven in alles. Ook in het  
lijden en de beproeving is Hij ons voorge-  
gaan en velen roept Hij langs de moeizame  
lijdensweg tot zich terug.

Onze duurzame overledene Hilaire heeft  
in zijn leven die weg gekend en bewan-  
teld en hij is langs die weg naar Gods  
heerlijkheid gegaan.

Hij was een eenvoudig en rechtschapen  
man, die gedienschtig, werkzaam en bezorgd  
in stille toewijding door het leven ging.

Zo wist hij de genegenheid en achtung  
te winnen van allen die hem kenden.

Ziekte, kruis en beproeving aanvaardde hij  
zonder morren of klagen en met een voor-  
beeldig geduld, gans onderworpen aan

Gods wilsbeschikking was hij een voorbeeld  
van groot geloof en diep vertrouwen.

Het dagelijks bidden van de Rozenkrans  
was zijn troost en sterkte. Wanneer ge als  
vriend al eens over eigen zorgen praatte  
dan kon hij heel spontaan, vol medeleven,  
zeggen : Ik zal er eens een paternoster  
voor bidden. Wat hij dan ook deed. Hij  
geloofde in de hulp en de kracht van het  
gebed.

O. L. Heer is hem in alle stilte komen  
halen met de uitnodiging : « Kom goede  
en trouwe dienaar, treed binnen in de  
vreugde van Uw Heer en ontvang het  
loon voor uw rijk offerleven ».

Duurbare Broeder, Zuster en familie hebt  
dank voor uw genegenheid. Blijven wij  
verenigd door wederzijds gebed.

Ook aan U, E. Zusters en helpsters, dank  
voor de goede zorgen en troost mij geboden  
gedurende die vele jaren. De Heer zegene  
en beware u allen. Met U verenigd in ge-  
bed zeg ik U tot weerziens in het hemels  
Vaderhuis.

Heer, wees zijn ziel genadig in Uw grote  
barmhartigheid.



De Heer en Mevrouw Jozef Van Den Dries-  
sche-De Naeyer,

De Heer en Mevrouw Michel Piens-Van  
Den Driessche,

De families Van Den Driessche - Coppens,  
**danken U voor de gebeden en  
deelneming, in hun diepe rouw.**

De Beiaard.