



GEDENKEN WIJ VROOM EN DANKBAAR  
IN ONS GEBED

MEVROUW

**Idalie, Mathilde  
VAN DEN DRIESSCHE**

weduwe van Remi BOURDEAUD'HUI,

geboren te Schorisse op 11 januari 1903  
en overleden te Brakel-Opbrakel op 30 maart  
1984.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der  
stervenden.

Lid van de Kristelijke Bond  
der Gepensioneerden.

Lid van Kerk en Wereld.

Als een moeder ons verlaat is het al-  
tijd te vroeg, ook al is zij naar menselijke  
maat reeds van jaren. Het doet pijn haar  
te moeten missen. Moeder en grootmoeder  
was voor ons een teken van Gods liefde  
en goedheid.

Zij was liefdevol en zorgzaam, werkzaam  
en optimistisch, spijs de tegenslagen van  
het leven. Haar diep geloof was voor ons  
een voorbeeld hoe wij als christen mensen  
hoopvol kunnen leven.

« Heer Jezus, wij willen U dankzeggen  
voor haar schone, lange leven onder ons.  
Door Uw dood en verrijzenis weten wij dat  
Uw belofte op leven sterker is dan de

tijd, sterker dan alles wat dit leven ons  
biedt, sterker dan de dood. Wij willen  
haar voorbeeld in ere houden en leven zo-  
als zij ons heeft voorgedaan. Leer ons, Heer,  
onze tijd, ja elke dag, goed te benutten  
zoals zij ons heeft voorgeleefd. Heer, neem  
haar nu op in Uw heerlijkheid en laat haar  
nu delen in Uw eeuwige liefde en vreugde.  
Amen ».

Uw gebeden en uw vriendschap  
hebben wij zeer op prijs gesteld,  
wij danken U oprecht.

Valère en Rachel  
BOURDEAUD'HUI-VAN DEN DAELE  
en kinderen ;

Georges en Adriëne  
BOURDEAUD'HUI-TAILDEMAN  
en kinderen ;

André en Agnes  
VAN LIERDE-BOURDEAUD'HUI  
en kinderen ;

Germain en Anne-Marie  
DE SMET-BOURDEAUD'HUI en kind ;

Gerard en Agnes  
BOURDEAUD'HUI-DEWEDER en kinderen ;

De families  
VAN DEN DRIESSCHE, BOURDEAUD'HUI,  
VANDERDONCKT, GHIJS.

---

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel