

Zalig de man, wiens hoop de naam des Heren
is en die niet heeft omgezien naar bedrieglijke
onzinnigheden. (Ps. 39, 5)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Jan-Baptist VAN DEN DRIESSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

Maria VAN DER LINDEN.

Geboren te St. Maria-Oudenhove de 2 januari 1884,
en overleden te Elst de 6 juli 1956.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Mijn ziekte was ongeneesbaar, geen middelen
konden mij helpen. (Jer.) Nochtans ik heb ge-
zwegen, geen klacht is mij ontsnapt omdat gij
het waart, o Heer, die mij beproefde. (Ps. 38)

De dierbare overledene was een man zonder
geveinsdheid en eenvoudig van levenswandel.
Van jongs af in de kristelijke leer opgebracht
heeft hij zijn geloof bewaard en beleden ten
toonbeeld van zijn huisgezin, want hij was een
plichtbewuste echtgenoot en een goede vader
die het geluk van zijn kinderen betrachtte. Hier-
voor zal hij geprezen worden door de Heer die
hem zal vergelden in het rijk der gelukzaligen.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, mijn haastig heengaan heeft U bedroefd,
doch weest getroost, eens zien we elkaar terug,
blijft standvastig in uw geloof en betoont mij ver-
der uw genegenheid door uw gebeden en goe-
de werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families VAN DEN DRIESSCHE en
VAN DER LINDEN,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. A. Van der Stichelen, koster, Elst