



Dit weze een dankbare herinnering
aan

Johan VAN DEN DRIESSCHE

zoon van Lucien en Cecile
VAN DEN DRIESSCHE(†) - WATTÉ

geboren te Elst op 25 januari 1962 en
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 4 november 1996,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

Met dank aan allen die Johan
hebben geholpen en gesterkt en
aan allen die door hun blijken
van medeleven voor de familie
een morele steun betekenen.

De herfstwind doet de zieke blaren beven:
ze dalen geruisloos traag als tranen neer,
verwijzen naar de broosheid van het leven:
elk mens keert eens naar d'aarde weer.

Hij heeft zijn part aan leed gekregen:
ziek zijn was zijn dagelijks brood.
Hij liet zijn pijn niet op de anderen wegen,
levenslustig tot in 't aanschijn van de dood.

De waarde van een mensenleven
weegt men naar de gezondheid niet,
maar of men liefde heeft gegeven
in tijd van vreugde of verdriet.

Er zal toch ergens zonder zorgen
een zonnig land van vreugde zijn
waar 't altijd lente is en morgen,
een land van eeuwig samenzijn.

Namis op zondag 12 januari 1997 om 10u30.