

Zalig de dienaar die de Heer bereid zal vinden, als Hij hem zal komen rekening vragen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Joseph Van Den Driessche

weduwnaar van Mevrouw

## Anna Vermeeren

geboren te Rozebeke de 2 september 1886 en godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove, de 21 januari 1958, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op aarde. Onze dagen vlieen als een schaduw over de aarde heen en wij verblijven er slechts een oogenblik

(Paral. XXIX)

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want zij zal hem een bron van geluk zijn,

(Eccl. 1,13)

De mens die in lijden en sterven zich helemaal overgeeft aan de wil van God zal in vrede sterven.

(H. Alph.)

Gelijk het de Heer behaagde zo is het geschied; Zijn heilige naam weze gezegend. - De geheimen van God kunnen wij niet doorgronden; nochtans moeten wij ons onderwerpen aan zijn opperste schikkingen; Zijn Wijsheid is immers oneindig en Zijn Liefde tot ons kent geen palen.

(H. Bern.)

Gelukkig en wijs is de mens die zijn best doet om zo te leven gelijk hij wenst bevonden te worden in het uur van de dood.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie, ik verlaat U, maar wij zullen elkander terugzien in 'n gelukkiger leven. Vergeet in uw gebeden niet die u op aarde zo zeer bemide. Blijft getrouw in de dienst van God, onderhoudt zijn geboden en leeft op zo'n wijze dat gij nooit de dood te vrezen hebt

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.)

Bid de 4 Akten.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove



De familiën VAN DEN DRIESCHÉ-VERMEEREN

danken U van harte voor de blijken  
van deelneming in rouw en gebeden.