

« Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.



TOT VROOM AANDENKEN VAN

de Heer

Jozef VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Oda DE NAEYER,

geboren te Elst op 9 oktober 1898 en

godvruchtig overleden in de kliniek

St.-Elisabeth te Zottegem op 14 januari 1975,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Mijnwerkers-Brandcardiers te Brakel.

Wie zijn leven doorgebracht heeft in oprechte plichtsbetrachting moet de dood niet vrezen.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.

Als wij geloven dat Jezus uit de doden is opgestaan en verrezen, dan geloven wij ook dat wij met Hem zullen verrijzen tot een nieuw leven.

Beminde echtgenote, wat hebt gij veel voor mij gedaan. Met een goed hart hebt gij mij steeds geholpen en moed ingegeven. Dank

voor uw liefde en steun. Zoek troost in de werkzaamheid en het gebed.

Beste kinderen en familieleden, gij waart mij allen dierbaar. Ook dank voor uw hulp en genegenheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Door ons geloof weten we dat de dood niet het einde is, maar 't begin van een nieuw leven.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families VAN DEN DRIESSCHE,
DE NAEYER, COPPENS, VAN DEN DAELE,
**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel