

O, Maria, Gij waart de sterkte in mijn zwakheid, de hoop voor mijn zaligheid.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Jozef VANDEN DRIESSCHE

weduwnaar van

Mevrouw Marie SERBRUYNS,

geboren te Mater, de 12 juni 1879, en godvruchtig overleden te Sint Denijs-Boekel, de 6 juni 1960, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Voorzitter van de Kerkfabriek

Gemeentesekretaris te Sint Denijs-Boekel

Eresekretaris v. d. Commissie v. Openbare Onderstand

Stichter en lid van de Raad van Toezicht

v. d. Zuivelfabriek "De Maagd", Sint Maria-Horebeke

Lid v. alle godvruchtige Genootschappen v. d. Parochie

Vereerd met verscheidene Burgerlijke Eretkens.

De gedachtenis aan de achtbare overledene zal niet alleen door zijn kinderen en bloedverwanten, maar ook door zijn talrijke vrienden, en al degenen die hem gekend hebben, trouw bewaard worden. Opgevoed in een kristelijk midden, volhardde hij erin tot het einde toe; hij was waarlijk een goed echtgenoot en vader geweest; hij was vooral kristelijk en diep gelovig, onbeschaamd om alles wat geloof en H. Kerk aanging, te steunen en vóór te staan.

Als kerkmeester, gedurende bijna 40 jaren stichtte hij eenieer. Hij was bezorgd voor de Eredienst en voor de schoonheid van Gods huis.

Duurbare kinderen, uw vader verlaat U, hij vertrekt uit deze wereld waar het lijden zijn bitter erfdeel was. Ik vraag U, vergeet mij niet in uw gebeden. Gij weet hoe zeer ik U beminde; ik ben U voorgegaan op de weg van eer en plicht. Blijft elkander genegen en behulpzaam. Blijft trouw en standvastig in de dienst des Heren. Blijft de laatste raadgevingen van uw stervende vader indachtig.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)

R. I. P.

Jufvrouw Anna VANDEN DRIESSCHE;

Heer en Mevrouw Gabriël COESENS-VANDEN DRIESSCHE en kinderen;

Heer en Mevrouw Armand COESENS-VANDEN DRIESSCHE en kinderen;

Jufvrouw Denise VANDEN DRIESSCHE;

Jufvrouw Lucie VANDEN DRIESSCHE,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De familiën VANDEN DRIESSCHE, SERBRUYNS,
JOOIRS en COPPENS.

BEDANKEN van harte voor de bliken van kristelijke en innige deelneming hun betoond.

Ename — Em. Vander Stuyft-Taverniers