

Tevreden zijn dat is een gunst
tevrede schijnen is een kunst
tevrede leven is 't geluk
tevrede sterven 't meesterstuk.

(G.G.).

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Julien

VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 3 augustus 1911 en godvruchtig overleden
te Oprakel op 9 oktober 1992,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

†

De families

VAN DEN DRIESSCHE en VAN DAMME

zijn gevoelig voor uw bliken
van deelneming en danken U oprecht.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49

Dankbaar roepen wij de herinnering op aan
de vredige gelatenheid, aan de liefde en de
trouw, die deze mens ons geschonken heeft.

We mochten er een teken in zien van Gods
mateloze liefde.

Zijn goedige glimlach, zijn erkentelijkheid
voor de minste attentie zullen ons nog lang
bijblijven.

Die dankbaarheid ging vooral naar zijn
zuster, die hem dag en nacht zorgelijk nabij
was ; dankbaar was hij ook tegenover zijn
verzorgsters en voor elk bezoek dat hij aan-
greep als een zonnestraal op zijn lijdensweg.

God, wij geloven dat Gij nu ook voor hem
een vader zijt. Daarom durven wij Jezus'woor-
den herhalen : Onze Vader, laat Uw Rijk
komen ; Uw Wil moge geschieden op aarde
en in de hemel.

María, Gij hebt uw Zoon zien sterven op
het kruis, genees Gij het verdriet dat achter-
blijft in ons hart ; leer ons te leven van de
hoopvolle verwachting die Jezus ons gaf :
" wie in Mij gelooft, zal leven in eeuwig-
heid ".

Moge hij en al onze afgestorvenen, door
de barmhartigheid van God, in vrede rusten.
Amen.