

Op het uur dat gij niet kent zal de Heer komen; wees dus altijd bereid.



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Julien - Kamiel  
VAN DEN DRIESSCHE**

echtgenoot van Mevrouw  
**Irène VAN SNICK,**

geboren te Woubrechtgem op 30 maart 1919  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Oudenaarde op 11 november 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oorlogsinvalides 1940-1945

Ridder in de Orde van Leopold II.

Van de beproeving heeft deze overleden man tijdens zijn leven wel zijn deel gehad. Al vroeg werd hij, als gevolg van de oorlogsomstandigheden tot rust gedwongen en met de tijd ondervond hij meer en meer de ellende die zijn ongeneeslijke ziekte met zich meebracht.

Zorgend voor de gezelligheid in de huiskring en bekommerd om de noden van zijn gezin, verliet hij met tegenzin zijn huis om naar de kliniek te gaan. Daar heeft hij met bijna bovenmenselijke kracht zich ingezet om

zijn ziekte te overwinnen, om dan uiteindelijk te berusten en zich toe te vertrouwen aan de beschermende hand van God.

Op 11 november, zijn geliefde dag, terwijl zijn vrienden zich klaar maakten om hun strijdmakkers te gaan herdenken, is hij de eeuwige rust ingegaan. Ons gebed voor de overleden oudstrijders moge ook hem ten goede komen.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkind, uw bezoeken aan mijn ziekbed hebben mij steeds ontroerd en getroost. Gedenkt mij verder in uw gebeden. God zegene U.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN DEN DRIESSCHE, LIEVENS,  
VAN SNICK, LAPAGE,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel