

Op U, o Heer, heb ik gehoopt, ik zal niet te' schande worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Lucien VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw

Cecile WATTE,

geboren te Elst op 1 april 1922 en overleden
te Zottegem op 23 februari 1976,
tijdig bediend met de HH. Sakramenten der
zieken en de Apostolische Zegen.

Heer, onze God, wij bidden U : aanvaard ons zoals wij hier samen zijn met onze droefheid, onze vragen en ons aarzelend geloof. Richt onze ogen op Jezus-Kristus die door zijn lijden en dood de weg naar het leven heeft gebaad en die nu leeft bij U.

Heer onze God, het brood dat wij U aanbieden herinnert ons aan Jezus die gezegd heeft : « als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen, maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort ». Wij danken U voor deze boodschap die troost en uitzicht geeft, vandaag in dit uur en alle dagen van ons leven, tot in eeuwigheid.

(Gebeden van de Kerk)

Bemide echtgenote, 't is toch zo vroeg om van elkander te scheiden, onze kinderen hebben nog broodnodig een vader nodig, geef naast uw menselijke inspanningen alles in handen van de Goddelijke Voorzienigheid, dan zult gij nog zo sterk en moedig zijn.

Bemide kinderen, gij zijt nog te jong om dit alles grondig te beseffen. Eén ding vraag ik u en daarvoor kunt gij reeds werken en ijveren : weest één, weest broederlijk één en houdt van elkander, op deze manier zult gij de beste steun en troost zijn voor uw beproefde moeder en zult gij ook uw vader in moeder beminnen.

Bemide familieleden, vrienden en kennissen, mijn hartelijkste dank voor uw toewijding en daadwerkelijke steun.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu rustig de vier akten bidden.

De families VAN DEN DRIESSCHE, WATTE,
VAN DER LINDEN, VAN CAENEGEM,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel