

« Geef dat Uw Naam, Maria,
steeds in mijn ziele leve
en, stervend, op mijn lippen
Uw Naam, o Moeder, zewe. »

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-EMMA VAN DEN DRIESSCHE

weduwe van Mijnheer

JAN BAPTIST VAN WAMBEKE

geboren te Elst op 11 september 1871 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel, op 23 mei 1959.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Zij is gestorven zoals ze geleefd heeft : als een kind
van Maria. Gans haar leven lang leefde Maria's naam
in haar gemoed en ze kreeg de genade te mogen sterven
in de meimaand, met de naam van haar Hemelse
Moeder op haar lippen. Dit is een voorteken van zalig-
heid, want Maria-kinderen zijn kinderen van de Hemel.

Zij was ook een voortreffelijke Moeder. De gang van
haar huishouden sloeg ze met grote zorg na en de
levenspaden harer kinderen leidde zij in eer en deugd.
Groot zullen de verdiensten zijn voor dezen die de
opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben want zij
zullen in de Hemel schitteren als sterren aan het
firmament.

Bemindere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
vaart wel en tot weerziens bij O. L. Heer. Ik bedank
U om al de kinderlijke genegenheid waarmede gij mij
hebt omringd in mijn oude dag. U mijn goede dochter
en schoonzoon, bij wie ik zo gelukkig mijn laatste
jaren heb mogen slijten. U bedank ik in 't bijzonder
en ik smeed de goede God dat hij U hierom over-
vloedig zegene. Bewaart mijn aandenken in uw hart
en vergeet mij niet in uw gebeden. Ik neem afscheid
van u met een laatste kruisje : God zegene en beware u.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

*De familiën VAN DEN DRIESSCHE
en VAN WAMBEKE*

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 434.70