

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Maria, Julia VAN DEN DRIESSCHE

weduwe van Florent Vagenhende,

geboren te Michelbeke
op 8 augustus 1908 en godvruchtig
overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 1 mei 1990.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Na een stil, eenvoudig leven van liefde
en goedheid is moeder van ons heen-
gegaan.

Gelaten, berustend, ja, opgewekt heeft
zij de lasten van ouder worden gedragen.
Schoon was haar leven omdat zij mocht
terugblikken op een leven van zorg en
werk, van liefde en toewijding, van edel-
moedigheid en opoffering. Alles heeft
zij gegeven voor het geluk van haar
gezin. Daarom werd zij bemind door allen
die haar kenden.

Thans is hier op deze wereld van kommer
en zorg haar taak volbracht en is zij de
lange weg der eeuwigheid ingegaan.

Haar dood bedroefd ons, maar haar
gedachtenis zal ons altijd aangenaam
blijven.

Rita en René, ik dank u zeer voor de
goede zorgen waarmee gij mij jaren hebt
gekoesterd. Gij had een plaats voor mij
waar ik mij steeds thuis heb gevoeld.
Moge de Heer uw goedheid overvloedig
belonen.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn trots. Wil mij verblijden door
uw genegenheid voor elkaar en denk aan
mij in uw gebeden.

Dierbare familie en vrienden, hou de
hoop levendig dat wij allen eens samen
zijn in Gods heerlijkheid.

De families

Van Den Driessche, Vagenhende,
Van Haezevelde, De Looze,

danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : maandag 21 mei 1990 om 19.30 u.

Rouwleiding bvba "RAOUL", Brakel
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel