

Ten paradijze geleiden U de engelen. (Off. Def.)



## Zalig Aandenken

aan Mevrouw

**Maria-Leonie VAN DEN DRIESSCHE**

weduwe van Mijnheer

**Victor-Emmanuël VAN DEN DOOREN**

geboren te St Maria-Oudenhove den 17 Maart 1878  
en zeer godvruchtig in den Heer ontslapen te Elst  
de 27 Februari 1952.

Bediend van de H.H. Sakramenten en den  
Pauselijken zegen.

Zij was lid van de Confrerie van het Heilig Hart.



Gij hebt mij door het vuur van het lijden beproefd, o mijn God, maar nu door uw kruis hoop ik, op barmhartigheid en genade.

Heel haar leven stond in het teken van een levendig geloof gepaard met een onwankelbare hoop en een offervaardige liefde.

Met onverdroten moederlijke zorgen heeft zij als met eigen handen het hart van haar kindren gekneed en hun diepe gevoelens ingeprent van vroomheid, vlijt en toewijding.

Geen offer was haar te zwaar, wijl zij in alles den H. wil des Heren ontwaarde en er zich blijmoedig aan onderwierp in haar langdurige en ongeneesbare ziekte heeft zij gans haar omgeving door haar verduidelijking gesticht.

Mijn geliefde Kindren en Kleinkindren, broers en zuster ik was zo gelukkig midden U, met veelbelangstelling volgde ik uw doen en laten, God dankend om het talrijk kroost dat hij ons geschonken had nu heeft de Heer mij geroepen. Vaartwel dan en tot weerzien Hebt dank, voor de vele zorgen en het engelachtig geduld waarmee gij zo langen tijd mijn ranke lichaam hebt omringd eens zal God u daarvoor belonen. Blijf elkander beminnen en weest mijn ziel gedachtig in uw goede werken en gebeden, gij vooral, mijn geliefde dochters die u aan den dienst des Heren, hebt toegewijd.

H Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
(300 d. afl.)



Uw gebed was een zoete lamenis voor onze dierbare overledene, uw deelneming een ware troost voor de familie.

WIJ DANKEN U.

De Familiën VAN DEN DRIESSCHE-  
VAN DEN DOOREN en SIMOENS;

---

Uitg. A. Vander Stichelen, Koster, Elst.