

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven... »

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie VANDEN DRIESSCHE

Weduwe van

de heer Georges SPELEERS

geboren te Melden op 4 april 1903 en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 14 april 1970, gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ze was eenvoudig en goed, vriendelijk van karakter, opbeurend in haar woorden zodat iedereen van haar hield.

Voor elk van onze zorgen was er een plaats in haar hart; voor elke nood en pijn vond zij een woord van moed en vertroosting, zelfs in haar eigen ziekte en lijden bleef ze moedig en berustte in de Heer.

Vaarwel! Lieve moeder. In onze harten staat uw beeld geprent en met eerbied zullen wij het bewaren. Samen met Vader, blijft gij daarboven over ons waken, opdat ons leven uw schoon voorbeeld waardig moge zijn. Wij bidden allen voor U, opdat de grote onvergankelijke vreugde waartoe elk kind van God geroepen is, uw deel moge worden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, weest gelukkig. Dank voor al uw liefde en genegenheid. Moge God U zegenen en bewaren. Vergeet mij niet in uw gebed in de vaste hoop van uw eeuwig zalig weerzien.

Mijn Jezus, Barmhartigheid

O. L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Sanderus

De Heer en Mevrouw Lucien DEMULDER-SPELEERS,

baar kinderen;

De Heer en Mevrouw Daniël MESTDACH-DEMULDER;

De Heer Guy DEMULDER;

Jongeheer Frank DEMULDER;

Jongeheer Geert DEMULDER,

baar kleinkinderen;

De families VANDEN DRIESSCHE, WAELKENS, SPELEERS
en DE KEYZER.

Bedanken U van harte voor uw welwillende
deelneming en godvruchtige gebeden.