

Gelijk het de Heer behaagde, zo is het geschied :  
de Naam des Heren zij gebenedijd.

+

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE-CONSTANCE VAN DEN DRIESSCHE**

weduwe van Mijnheer

**Jan-Baptist Van Den Haezevelde**

Geboren te St.-Maria-Oudenhove, op 25 juli 1879.

en godvruchtig overleden te St.-Martens-Lierde,

op 30 december 1963,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken

en de Pauselijke zegen.

Van krachten uitgeput, stierf zij in een hogen ouderdom : een erekroon zijn de hoge jaren die op de wegen der rechtvaardigheid gevonden worden. (Prov. XVI v. 31).

Vol geloof en godvruchtig, ongeveinsd en rechtvaardig, vreedzaam in handel en wandel, werd zij bemind van God en van de mensen. (Eccl. VI).

Gelukkig dan de mens die in het uur der dood zich de eervolle getuigenis mag geven van de welgekwetene plicht : voor Godstroon zal hij gerechtvaardigd worden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik verlaat U uit dit ballingschap voor de eeuwige vreugde des hemels. Vergeet mij vooral niet in uwe vurige gebeden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.



De Familiën

VAN DEN DRIESSCHE,

DE POOTER,

VAN DEN HAEZEVELDE,

TURTELBOOM.

danken oprecht voor uw blijken van deelneming.

---

Namis : woensdag 16 januari 1964 te 7 uur.

---

Dr De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470