



"Heer wij roepen om erbarmen
keer tot ons Uw aangezicht
kom de kille kou verwarmen
met de luister van uw licht".

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Michel
VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van Paula GOSSE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 10 april 1927
en zachtjes thuis in de Heer ontslapen
op 17 maart 1994,
voorzien van de HH.Sakramenten der zieken.

De families:

VAN DEN DRIESSCHE, GOSSE,
BEKE, VAN DER MOTTEN,
danken U voor de bliken van medeleven
en gebed.

Namis: op vrijdag 8 april 1994 om 19 uur.

De laatste dag van mijn leven
als de zon voorgoed is ondergegaan
en ik moet binnentreden
in de nacht van de dood
wil ik zeggen
al kan ik niet meer spreken:

Alles is goed.
Alles is in orde nu.
Ik ben niet dood.
Ik ben gewoon naar de andere oever.
Het leven verandert.
Het wordt ruimer, voller, inniger,
geen begrenzing en geen beperking meer,
geen duisternis en geen droefheid meer.
Er is alleen die eeuwige levensstroom,
waarin ik zacht en zalig onderga.

Alles wordt "licht".
Alles wordt "liefde".
De aarde kan me geen pijn meer doen.
In God zijn alle wensen vervuld.
Ik kan alleen maar dankbaar zijn.
Mijn geluk is volkomen.
Ik leef.
Ik ben in vrede,
want ik ben geborgen
in de armen van een oneindig lieve God.

*uit: "God niet te geloven".
Phil Bosmans.*

ROUWL.&DRUKW.B.V.B.A.RAOUL,9660 BRAKEL