



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Michel - Victor VANDENDRIESSCHE

*echtgenoot van Mevrouw
Maria - Alma SPILEERS*

geboren te Maarke-Kerkem op 3 januari 1898 en godvruchtig overleden te Maarkedal (Schorisse) op 12 augustus 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Niet de oorzaak van onze dood is belangrijk, noch de plaats waar wij zullen sterven, noch zelfs het uur: alleen de manier waarop wij leven en waarop wij onze dood tegemoet gaan.

Christus heeft gezegd: « Ik ben de Verrijzenis en het Leven; wie in Mij gelooft zal leven, al is hij gestorven! ». In dat troostvolle woord van de Heer vertrouwen wij, want het leert ons dat de dood geen einde is maar een begin, geen vernietiging maar een bevrijding.

Eenvoudig en christelijk heeft hij geleefd, geduldig in beproeving en in ziekte, wetend dat bij God alleen rechtvaardig loon is naar verdiensten.

Zonder ooit één klacht te uiten heeft hij moedig en toegewijd het goede steeds betracht, niettegenstaande last en moeite. Alles had hij over voor zijn geliefde vrouw en kinderen. Zo richtte hij zijn leven naar de wil van God: het zal Hem dus welgevallig zijn.

Beste echtgenote, onverwacht komt nu de pijnlijke maar tijdelijke scheiding. Ik dank U zeer oprecht: God alleen weet wat gij voor mij waart en deedt.

Kinderen en kleinkinderen, vaartwel! Ik reken stellig op uw dagelijks gebed.

Mevrouw Alma SPILEERS

De heer en Mevrouw Michel DE VOS
- VANDENDRIESSCHE,
kinderen en kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Julien VANDENDRIESSCHE - CAROBEL,
en kinderen

De families VANDENDRIESSCHE -
DE CLERCQ en SPILEERS -
D'HAESE,

danken U
voor de blijken van genegenheid
en voor uw gebed
bij dit afsterven.

Vandevelde, Oudenaarde