



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Palmyra Van den Driessche

weduwe van de Heer

AUGUST BIJL

geboren te Elst op 12 juni 1912 en thuis in
familiekring zachtje overleden op 4 januari 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

**De families VAN DEN DRIESSCHE, BIJL,
MICHIELS en COPPENS,**

danken U voor uw aanwezigheid en uw
blijken van kristelijk medevoelen.

Rustig en vreedzaam mocht Palmyra naar de hemel gaan. Na een werkzaam leven in een moeilijke tijd, leefde ze stil en gelukkig. Zij heeft gewerkt voor haar gezin, zij verheugde zich als alles goed ging en was bedrukt bij kommer en tegenslag, doch steeds onderworpen aan Gods H. Wil.

De handen van moeder zijn nu gevouwen en het hart ligt nu stil op de dag der verrijzenis; de handen die hard en toegewijd hebben gewerkt, het liefdevolle hart, waarmee ze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, familie en geburen zo gaarne zag.

Na een werkzaam en kormervol leven werd zij op die avond opgenomen, naar de Heer. Ze was gereed om haar leven af te leggen in de handen van haar verlosser en Heer.

Een schoon leven, niet naar de maatstaf van de wereld, maar naar die van het geloof.

Moeder doe in de hemel voort wat gij hier voor ons hebt gedaan, bewaakt, bescherm en zegen ons allen.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, dank u voor de vreugde, voor uw goedheid in mijn leven, voor de vele bezoeken en attenties.

Aan allen die me weldeden, familie en geburen, oprecht dank.

H. Maria, troosteres der bedrukten, spreek voor haar en ons ten beste.



*Nooit vragen, nooit klagen
maar pijn in stilte dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.*