

« Gelukkig de mens die zo geleefd heeft als hij
wenst bevonden te worden bij zijn afsterven».



Bid voor de zielerust

van de Heer

Richard VAN DEN DRIESSCHE

Echtgenoot van Mevrouw

Madeleine Bogaert

geboren te St Goriks-Oudenhove, 28 januari 1908,
en na de genademiddelen der H. Kerk te hebben
ontvangen naar het Eeuwig Tehuis teruggekeerd
te Oubraker op 19 februari 1966

Lid van de confrerie van de H. Barbara,
en de Zangmaatschappij.

Zaakvoerder van de Boerenbond.

Oudstrijd 1940-45, vereerd met de Herinnerings-
medaille van de oorlog 40-45, en de
Herinneringsmedaille van Z. M. Albert I.

«Gelukkig de goede en trouwe dienaar omdat
hij in het kleine getrouw is geweest zal ik hem
over het grote aanstellen».

Dit mogen wij van de dierbare afgestorvene
getuigen. Hij heeft zich meer dan gewoon inge-
spannen voor zijn schoon gezin. Hij heeft er zijn

voldoening en vreugde in gevonden. Hij was een
blijde mens ook nog in zijn langdurige en voor
hem zo pijnlijke ziekte, want hij was een christen
mens, die steunde op God.

Dierbare echtgenote en kinderen dank U voor
de vele zorgen waarmede Gij mij zo moedig hebt
omringd. Ik ga nu van U heen naar Hem, mijn
Heer die ik heb gediend. Wil om mij niet treuren
het eeuwig leven zal zoveel schoner zijn; vanuit
Gods schone hemel blijf ik op u waken, verbonden
als wij zijn in de gemeenschap der heiligen. En
gij, vooral mijn God-gewijde dochter vergeet mij
niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De Familien Van Den Driessche, Bogaert,

D'Hollander en De Geeter.

danken voor Uw bliken van
genegenheid en deelneming.

Uitg. G. Van Der Stichelen St Goriks-Oudenhove