

*In zijn dapper rechtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land laten wij lopen
hem achterna, die hoopte wat wij hopen:
hij is niet méér dan enkele stappen voor.*

A. Van Wilderode.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Robert VAN DEN DRIESSCHE

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DEN BROEKE

geboren te Michelbeke op 28 maart 1913
en overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 10 oktober 1996,
gesterkt door het sakrament
van de ziekenzalving.

De families :

**VAN DEN DRIESSCHE - VAN DEN
BROEKE - VAN DEN HAEZEVELDE**
danken U voor de blijken van deelneming
en gebed..

Namis : vrijdag 15 november 1996 om 19 uur.

Robert was "een schone mens", een rots in de branding. Hij hield aan vaste waarden: rechtvaardigheid, eerlijkheid, gediensigheid en familiaal geluk.

Hij was een man uit één stuk en een voorbeeld voor ons allen. Hij hield van zijn dieren, van zijn tuin en van zijn mooie vruchten te velde. Tijdens zijn wekelijkse wandeling, op weg naar de kerk, genoot hij met volle teugen van een mooie, veelbelovende oogst.

De laatste weken ging het minder goed met zijn gezondheid. Hij klaagde echter nooit en hield moedig vol.

Liefste man, dank voor de 55 gelukkige jaren samen.

Vovo, jouw heengaan is voor ons allen een groot verlies.

Pepe en grootpepe, je blijft bij ons, niet alleen in onze mooie herinneringen aan de vakanties samen, maar ook in wat je ons geleerd hebt als mens.

We zullen je erg missen maar blijven in ons hart met jou verenigd.

Dierbare familie, buren en vrienden, dank om uw trouwe vriendschap en tot weerziens.

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel