

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God zijn liefde en zijn vriendschap geven.  
(Kerklied)



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
DE HEER  
**ROGER VANDEN DRIESSCHE**

Echtgenoot van Mevrouw Diana Janssens  
geboren te St.-Kornelius-Horebeke op 1 januari 1933  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 30 september 1993, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten.

---

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius

---

De mens kent niet het uur, ook niet de plaats of de wijze waarop hij de dood zal vinden.  
Het leven is zo broos, het is als een net van zijdedraad geweest.  
Daarom willen we tot Onze-Lieve-Heer bidden.  
Hij kent ons zoals we zijn en niets voor Hem is verborgen.

Wij mogen zijn troostend woord met vertrouwen aanhoren, nu we deze man, vader en grootvader aan Hem toevertrouwen.

Geef hem, Heer, Uw eeuwige rust, vergeef hem waar hij is tekortgekomen, leid hem binnen in de vreugde en de vrede van Uw Vaderhuis: het einddoel van elk menselijk bestaan.

Sterk zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen om dit te vroeg verlies te kunnen dragen en schenken allen troost en moed in deze beproeving.

Jezus, ons leven en onze verrijzenis,  
ontferm U over ons.

H. Cornelius, toevlucht van de zieken,  
bid voor ons.

De families  
VANDEN DRIESSCHE - CHEVALIER  
JANSSENS - VERSTICHELEN danken U oprecht voor uw gebeden en medeleven in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden op donderdag  
21 oktober 1993 om 19.00 uur

Drukkerij Van Overmeire Horebeke