



*Wie met de seizoenen heeft geleefd,  
kent het ritme van het leven :  
Telkenjare een stukje sterven,  
om in zomerse tijd oogst te verwerven.  
Zo sterft jaar in, jaar uit ook ieder mens,  
om eens in eeuwige zomer te ontluiken.*

Dankbaar en biddend aandenken  
aan het gelovig en naarstig leven van

De Heer

## Roger Vandendriessche

echtgenoot van Mevrouw Godelieve Himpe.

Hij werd geboren te Waregem op 7 april 1930 en onverwacht, maar toch goed voorbereid op de grote ontmoeting met zijn God, is hij plots voor het eeuwige leven ingeslapen te Waregem op 3 oktober 1993, gesterkt door de biddende aanwezigheid van de Kerk.

Lid van het Landbouwwcmmice.  
Lid van de Boerenbond.

Roger kende een leven midden de natuur, in weer en wind, met zon en regen, met dagen van hard labeur op het land, met dagen van voldoening om de gewassen die goed lukten, met zijn diep geloof dat in Gods zegen

alles was gelegen. Zaaïen en maaien in gezelschap van «Mira», zijn kloek Brabants trekpaard - onkruid wieden en oogsten samen met Godelieve, zo dikwijls samen op de akkers rond "de brakke" waar Roger nu ook zal rusten ... als de graankorrel in de aarde valt ... de winter-tarwe was juist gezaaid met hoop op een vruchtbare oogst ... De maïs was geborgen maar een nieuwe oogst zal Roger hier niet meer beleven. Als stoere boer was hij vergroeid met de natuur en de vruchten op het veld.

De zondag was zijn rustdag om zijn Schepper in de kerk te gaan danken voor Zijn zegenende macht, zijn wekelijkse ontmoeting met Zijn Heer en meester van alle leven, zijn ontmoeting met andere landbouwers om over hun werk te spreken en van mekaars ervaringen te genieten.

Mijn goede echtgenote : Bijna dertig jaar hebben we in trouw de goede en kwade dagen met mekaar gedeeld. U waart voor mij een engel van goedheid. U stond er die laatste jaren dikwijls alleen voor, maar U waart te bewonderen. Dank voor uw grenzeloze toewijding en zorg, voor uw begrip en medevoelen in dagen van ziekte en verzwakking. U hebt U niets te verwijten, want U waart mijn trouwe echtgenote. Ook het kruis van mijn onverwacht heengaan zult U moedig kunnen dragen, dank zij uw groot vertrouwen op de hemelmoeder Maria, die de ereplaats had in onze huiskamer. Dank U voor alles.

Aan allen : tot weerziens in de Heerlijkheid van de Verrijzenis !

Godelieve HIMPE,

*zijn echtgenote,*

dankt U om uw gebed en welgemeende  
blijken van medeleven.