

„Heer, als ik van hier moet scheiden
Laat Uw Moeder mij geleiden
Naar des hemel zegepraal.”



Bid voor de ziel

van MEVROUW

Zoë VAN DEN DRIESSCHE

echtgenote van Mijnheer

JOZEF DE LOOR

geboren te Ophasselt de 7 maart 1894 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen de 7
september 1964.

Gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Wat is het zoet te sterven als men wel geleefd
heeft.

Als rechtvaardige heeft zij geleefd door het
geloof, onberispelijk wandelde ze in de geboden
des Heren.

Stil en eenvoudig is ze door het leven gegaan.
In haar gezonde dagen heeft ze al haar krachten
gewijd aan haar gezin. Vreedzaam en vriende-
lijk in haar omgang had zij de achting verworven
van degenen die haar van nabij kenden.

Haar jarenlange ziekte heeft zij met gelaten-
heid gedragen.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor uwe ge-
negenheid en goede zorgen. Vaartwel!

En gij, mijn geliefde kinderen, weest de troost
van uw vader. Ik verlaat een aarde vol ellende
om een rijk van eeuwigdurende vreugde in te
treden. Daar spreek ik voor u ten beste. Blijft
mij steeds in uwe gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Familiën

VAN DEN DRIESSCHE,
DE LOOR,
VAN CAET en
BAUWENS

BETUIGEN U HUN HARTELIJKSTE DANK
VOOR UW VURIGE GEBEDEN EN UW
OPRECHT KRISTELIJKE DEELNEMING.

Uitg. F. De Vos, Ophasselt