



Maar als het liefste weg zal zijn,
Dat gij bewaart op aarde,
Dan zult ge voelen aan de pijn,
Wie U het leven baarde ! L. Reypens.

† VROOM AANDENKEN †
van Mevrouw

CONSTANCE VANDENDRIS

echtgenote van Mijnheer
FLORENT D'HOSE

geboren te Gouy-lez Piéton de 18 November 1884
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Aalst
de 28 Januari 1955.

Gesterkt door al de genademiddelen onzer Moeder de
H. Kerk.

Erelid van de Bond van 't H. Hart, lid der Derde Orde,



Barmhartige Jezus, gij die weendet bij de dood van
uw trouwe vriend Lazarus, gedooft dat stille tranen
vloeien bij het heengaan van "Moeder", ...

Dankbaar gedenken wij God in zijn oneindige goed-
heid, dat Hij ons deze hoogstaande moeder als het
hoogste, het beste geschenk gaf van ons leven !
Haar gevoelig en edel hart heeft ons zo innig liefge-
had ; haar helder verstand en sterke wil ons op veilige
wegen geleid ; haar ijverige en werkzame handen da-
den van toewijding gesteld, dat ze heel en al goed-
heid en bezorgdheid geworden is.

Haar liefde tot God, haar drang naar stipte plichts-
vervulling drukte ze in het teder gemoed van haar kin-
deren. Ze bezat de fijne en moeilijke kunst van op-
voeden.

Innig vroom en godvruchtig wandelde ze onberispe-
lijk voor God. In een diep gebeds- en eucharistisch
leven vond zij de kracht tot grote deugd. Ze offerde het
beste van haar zelf, voor Kerk en Land : een gesneu-
velde zoon en een priester missionaris.

De beproeving werd haar dan ook niet gespaard ; het
leed beukte op haar broos hart totdat het brak. Hoe
vond zij de kracht om zoveel te lijden zonder klacht ?
hoe kon zij zoveel levensmoed houden bij zoveel smart ?
Haar levendig geloof was haar sterkte.

Gelaten, berustend, heeft zij de ellende van haar ziek-
zijn gedragen, dat wij het een heldendaad noemen kun-
nen. Nu zal Gods eeuwig Licht, haar ziel omstralen.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen, beste broe-
ders en familieleden, O. L. Heer roept mij tot Hem. Ik
ben onttrokken aan uw ogen maar niet aan uw liefde.
Zielsgaarne had ik de laatste zegen van mijn priester-
zoon ontvangen, doch alles heb ik voor uw welzijn ge-
offerd. Blijft bidden voor mij, zo zal ik in uw hart en
in uw geest voortdurend leven en gij mijn zoon, prie-
ster des Allerhoogsten gedenk U mijner aan het
Altaar des Heren.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste
Amen. (300 d. afl.)

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)



De Familiën VANDENDRIS-SIBILLE en
D'HOSE-JANSSENS ;

Danken U voor de bliken
van genegenheid en gebeden.

.....
Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.