

Ontfermt U mijner. Gij toch die mijne vrienden zijt. Job.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Emile Van Den Eeckhaut

echtgenoot van Mevrouw

Denise SUNAERT

*geboren te Erondegem den 6 November 1915 en aldaar
godvruchtig overleden den 23 April 1947*

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Op den dag der beproeving zucht ons hart en bittere tranen ontvloeien onze oogen; Niettemin willen wij hetgeen God wil, en dit gedacht dat Gods Wil geschiedt, bedaart ons gezucht en stelpt onze tranen.

(H. Bernardus)

Uw geloovigen, Heer, gaan tot een ander leven over zij sterven niet...

(Præf. Def.)

Het lijden van dezen tijd kan niet opwegen tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden.

(Rom. VIII 18)

Bemide Echtgenoot, teergeliefd Kind, gaarne bleven wij nog vele jaren samen. God heeft het anders gewild. Beweent mijn dood, maar weest niet ontroostbaar; eens zullen wij wederom samen zijn bij den Heer. Wilt uw vertrouwen op God stellen. Hij — de Vader van Weduwen en Weezen. — zal U beschermen!

Duurbare moeder, broeders en zusters, hebt dank voor uwe zorgen en opofferingen. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

R

I.

P

Uitg. De Vidts, Erondegem.

De familiën VAN DEN EECKHAUT, SUNAERT, DELENS
en VAN DAMME

Danken UEd. van harte voor de gebeden en blijken van deelneming hun betoofd bij het overlijden van hun teergeliefden echtgenoot, vader, zoon, schoonzoon, broeder, schoonbroeder, oom en bloedverwant.