

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

Henri, Oscar VANDENEDE

weduwnaar van Mevrouw

Adèle BEATSE

geboren te Ronse, op 19 september 1876 en er god-
vruchtig overleden, op 12 maart 1958,
voorzien van de Sacramenten der stervenden.

Zó is het leven : God geeft het ons en neemt het ter-
rug als het hem belieft. In de tussentijd moet de mens
zich gereed maken voor zijn eeuwig leven. Hij moet
God dienen, God trouw blijven en Hem beminnen
bovenal. Daardoor zal hij zich een eeuwigheid van on-
uitsprekelijk geluk verzekeren.

Het leven is een moeilijke weg naar de eeuwigheid.
Wat al strijd en werk en beproevingen moet de mens
doormaken ! Wat al lijden en smart kwelt hem !

De dierbare overledene was een braaf en goed mens.
Hij heeft zijn plicht volbracht. Hij diende trouw zijn
God. We mogen dan verhoppen dat hij de zaligmakende
woorden van Jezus heeft vernomen : „trouwe dienaar
treed binnen in het rijk der vreugde.”

Ten paradijze begeleiden u de Engelen. Bij uw aan-
komst ontvangen u de martelaren en brengen u binnen
in de heilige stad Jerusalem. Het koor der Engelen ont-
vangt u en moegt ge met Lazarus, eertijds arm, de
eeuwige vrede genieten. (Liturgie der overledenen.)

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik heb
mijn taak volbracht op de wereld. Ik zeg u allen vaar-
wel op aarde en hoop u terug te vinden in het ander
leven. Wilt mijne ziel in uwe gebeden gedenken. Ik bid
voor u bij God in de hemel.

Heilig Hart van Jezus, wees mij barmhartig !
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Mastin, Ronse

Mijnheer en Mevrouw Robert PANNEKOECKE-
VANDENEDE en hunne kinderen Roberte en
Jean-Pierre, zijn kinderen en kleinkinderen ;
De familiën VANDENEDE en BEATSE.

danken U van harte om de blijken
van genegenheid en gebed.