

+

Dit. weze U een uitnodiging tot bezinning en gebed voor

DE HEER

Fernand, Alphonse VANDEN EYCKEN

echtgenoot van Mevr. Germaine DE COCK.

Geboren te Geraardsbergen op 14 april 1917 en godvruchtig overleden in het H. Hart Ziekenhuis te Oudenaarde op 24 december 1983.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-voorzitter van de Mijnwerkersbond St.-Barbara

Lid van de Oudstrijdersbond 1940-1945

Lid van de B.J.G.

Lid van de Bond der Gepensioneerden van Deftinge en Parike

Houder van verscheidene eretekens.

Voor ons zien we vader Fernand met zijn rijzige gestalte, fier als een eik en toch goeddelijk en toegankelijk voor iedereen.

Vroegtijdig geroepen tot de strijd om den brode gaf hij zich volledig voor zijn groot gezin. Na tientallen jaren hard en gevaarlijk labeur in de mijn, mocht hij genieten van verplichte rust en kon hij zich nog vele jaren dagelijks inzetten voor de zijnen. Toch liet de mijn sporen na. Het werd een lange weg naar huis voor hem en ons. Wij zweefden tussen hoop en vrees en belandden in de aanvaarding van het kruis, steeds gedragen door de warme zorg en

sterke genegenheid van vrouw, kinderen en vrienden.

Benevens deze innige en jarenlange familiale geborgenheid, strekt het Fernand tot eer dat hij als kristelijke mijnwerker, ook thuis de HH. Sakramenten, Biecht en Komunie, in volle bewustzijn wilde ontvangen.

Moge hij die ons zo nabij was door zijn zorg en toewijding, zich nu ook verheugen in de eeuwige nabijheid van God en mogen wij allen groeien in geloof, hoop, liefde en blijvende trouw.

Bemide echtgenote, tientallen jaren zijn wij bij elkander mogen blijven, wij hebben onze kinderen gebracht naar wat zij konden en wilden zijn. Laten wij dit alles dankbaar overschouwen en tevens moedig gericht blijven naar de toekomst, vooral gesterkt door de gedachte van onze liefde en vriendschap, genegenheid en trouw. Deze gedachte is veel sterker dan de herinnering. Deze gedachte is nu het woord in de stilte en onze blijvende aanwezigheid in de afwezigheid.

Mijn beste kinderen, blijft gedenken en vergeet nooit wat er voor U gedaan werd en blijft trouw aan wat U voorgeleefd werd.

Mijn beste familieleden en vrienden, mijn innigste dank voor uw genegenheid en waardering in moeilijke omstandigheden.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families

VANDEN EYCKEN, GOSSEYE,
DE COCK, WALRAEVENS,

danken U.

Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel