

Gods wil geschiede !

†  
GEDENK IN UW GEBEDEN  
de ziel van de Heer

## René Vanden Eycken

echtgenoot van Mevrouw

Jeanne-Clementine De Clercq

geboren te Geraardsbergen de 3 december  
1898 en schielijk overleden te Goeferinge  
de 2 december 1965, gezalfd door de  
H. Olie in extremis.

Deze man was terzelfdertijd een goede,  
trouwe echtgenoot, een zorgzame vader en  
een vriendelijk mens, bij wie de wet van  
de vrede nauw aan het hart lag.

De arbeid voor zijn gezin was zijn dier-  
baarste streven om welstand, eerlijk leven  
en vooruitgang een diepere zin te geven ;  
wie zijn allernaasten niet liefheeft, hoe zou  
die de anderen waarderen ?

God had zijn enige Zoon in oneindige  
liefde. Waarom zou een vader zich niet  
inspannen om welstand en opgang te be-  
vorderen ; dit aanzag hij als zijn roeping !

Geliefde echtgenote, te vroeg wordt ons  
geluk gebroken, maar Gods wil geschiede !  
Heb dank voor uw standvastige liefde en  
bezorgdheid voor mij. Beminde zoon,

schoondochter en kleinkind, wat geluk heb-  
ben we samen niet genoten ! Dank voor uw  
grote genegenheid. Moge het u welgaan !

Dierbare familieleden, bewaart mijn aan-  
denken in ere !

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

O. L. Vr. van de Oudenberg, bid voor ons.

---

*Een ware troost waren voor ons  
uw bliken van christelijke deelneming  
bij het heengaan van hem die ons zo  
dierbaar was.*

*Daarvoor danken U oprecht :*

*De families Vanden Eycken, De Clercq,  
Durant en Van den Driessche.*

---

Druk Schrever Grotestraat 73 Geraardsbergen