



Liefdevol aandenken aan  
mevrouw  
**Anny Van Den Eynde**

echtgenote van de heer  
Emil Bourgeois.

Geboren te Onkerzele op 19 juni 1941  
en godvruchtig overleden in het  
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst  
op 5 november 2003,  
gesterkt door de ziekenzalving.

De families Van Den Eynde, Bourgeois  
en Van Holder danken u voor uw  
blijken van deelneming.

*Er zijn geen woorden voor een zieke,  
van wie je weet: "zij redt het niet".  
Je streelt haar wang,  
je ziet haar ogen,  
je bent bevangen door verdriet.  
Toch ben je dankbaar voor haar einde,  
dat na zoveel moedig strijden kwam.  
Omdat het niet alleen haar leven maar  
ook haar lijden overnam!*

*Je echtgenoot, zoon  
en schoondochter*

*Bebonneke,  
Als het nu eens waar is wat ze vertellen,  
dat er misschien een hemel is,  
zou je ons dan meteen wil bellen.  
Omdat we je nu al vreselijk missen!*

*Davy en Evy*

Grimminge, 8 november 2003



Begr. Van Den Driessche-Premereur - Galmaarden - 054.58 07 25

Druk. Langendries C. - Bever - 054.58 72 04