



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Firmin, Georges, Omer
VAN DEN HAESVELDE

echtgenoot van Mevrouw Regina Van De Putte

Geboren te Zegelsem op 19 maart 1934
en in familiekring in de Heer ontslapen te Horebeke
op 28 november 1992, gesterkt door het
H. Sacrament der zieken.

De families Van Den Haesevelde, De Temmerman,
Van De Putte, De Temmerman danken U voor uw
gebed en medeleven in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden in de dekenale kerk
van Sint-Maria-Horebeke op zondag
27 december 1992 om 10.00 uur.

Lieve papa en pépé, je hebt ons goed gedaan.
We leven nu verder met de vreugde die we vonden
en de dagen die we deelden.
Om je warmte en je rust, om je trouw en je leven,
om jezelf willen we altijd dankbaar blijven.
We zullen ons de vage schemeravonden bij het vuur
van hout blijvend herinneren.
Dank je omdat jij het was.

«Het is nog niet te begrijpen :
je stem niet meer te zullen horen
jou niet meer naast me te vinden
je gezicht niet meer te zullen zien.

Het is nog niet te begrijpen :
als anderen al weer door leven
als bijna niemand nog je naam noemt,
zal ik jouw stem nog horen in mij
zal ik sterk naar je verlangen
bij 't wakker worden van mijn verdriet.

Het is nog niet te begrijpen :
afscheid van jou te moeten nemen
het klinkt zo koud en onherroepelijk
jij zal altijd bij ons blijven.

Ik zal mijn verdriet niet koesteren
maar jou 'n warme plek blijven geven
diep in mij.

Jij was mijn geborgenheid, mijn tegengewicht,
de intens levende, de storm soms
maar ook de luwte.

geleefd heb je, tot het einde toe.
en je leeft nog krachtiger dan de dood.»

(Marinus van den Berg)

Rouwcenter bvba Funeralia - Zwalm
Drukkerij Van Overmeire - Horebeke

