

Wij danken allen die haar kort leventje met  
vreugde vulden :

William en Miranda Van den Haesevelde-Lapage  
haar ouders,

Nikolaj Van den Haesevelde haar broertje,

Frans en Agnes Van den Haesevelde-Baekelandt  
Nico en Paula Lapage-Van Lierde  
haar grootouders,

Antoine en Evy Van Parijs-Van den Haesevelde  
Kathleen Van den Haesevelde en Erwin  
Vanhaecke

Myriam Lapage

Laurenzo Lapage haar tantes en ooms.

Ons jongste kindje

## GILLEKE

hebben we met innige vreugde begroet  
op 17 juni 1985.

De gelovige overtuiging, dat ons lief kindje op  
29 september 1987 werd opgenomen in de ge-  
borgenheid van de Heer, zal ons tot sterkte en  
vrede zijn.

**Gilleke**, jij was ons kostbaarste, liefste engeltje,  
mooi, lief en kapoen, maar steeds klaar  
voor een dikke zoen. Zo broos en dap-  
per als een kleine bloem, die jij ons  
keer op keer schonk, ging jij door het  
leven. Nu is plots de tijd gekomen dat  
wij jou bloemen geven.  
De Eeuwige Lente zal er jou blijvend  
schenken.

**Gilleke**, jij buitelde, kraaide en lachte maar,  
tot al jouw jolijt was verwoord ;  
Je hebt er ons steeds diep mee ver-  
heugd.

**Gilleke**, nu zien we jou en blijven je voor altijd  
zien met heel de Liefde van ons hart.  
Jij behoudt je plaats in ons gezin.

**Liefste Gilleke**, waak jij nu daarboven over mama  
en papa, die dag en nacht voor jou  
hebben gezorgd, over je liefste broertje  
" naj " en over mamie en meme, peter  
en pepe, en allen die jou zo teder heb-  
ben omringd.