

« Verheugt U en juicht, want groot is uw loon  
in de Hemel. (Ev. Allerheiligen).

Biddend nemen wij afscheid van

MEVROUW

## IDA VAN DEN HAESVELDE

weduwe van de Heer

**Jozef, Hector VAN DE MENSCHBRUGGE**

geboren te St.-Martens-Lierde, de 22 maart 1891  
en godvruchtig overleden te Opbrakel, de 27  
oktober 1985, gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zieken.



**De families VAN DEN HAESVELDE,  
VAN DE MENSCHBRUGGE, TORTELBOOM  
en NOTERMAN,**

danken U voor uw gebed en uw medeleven  
in hun pijn en rouw.

---

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59

Een schoon en edel mens is uit ons midden  
heengegaan. Op de vooravond van Allerheiligen  
heeft O. L. Heer zijn bijzonder trouwe dienaar  
uitgenodigd om haar dierbare overledenen te  
gaan vervoegen in de eindeloze vreugde van  
Gods eeuwig Vaderhuis. Is het niet een teken  
van hierboven dat ze juist nu geroepen is om  
God te gaan danken voor de vele zorgende fa-  
milieleden en toegewijde, van God gezondenen,  
uit Najaarszon ?

De herfst van het leven evengoed als ieder  
najaarsperiode leert ons duidelijk dat komen en  
gaan, de éne wat later dan de andere, behoren  
tot het leven van elke mens. Het is een langzaam  
groeien en uitbloeien naar de eeuwige eindbe-  
stemming.

Ze hield van het leven, dankbaar om die won-  
dere gave Gods. Ze koesterde het met haar  
echtgenoot in het heiligdom van haar woning,  
later met haar zus, in haar onvergetelijke thuis,  
in haar kamertje van haar nieuwe thuis. Het  
bleef voor haar als een familiegeschenk, diep  
gelovig te mogen zijn in eenvoudige vroomheid  
en iedereen dienstbaar te zijn in trouwe oprecht-  
heid.

Het zal ook haar laatste wens geweest zijn voor  
haar familie en haar nieuwe gemeenschap, dat ze  
samen voor haar zouden bidden : « God, ons  
aller bestemming, wij bidden U voor haar die  
haar ganse leven ons zo nabij en duurzaam was ;  
wij danken U voor de goede geest die ze in ons  
midden hielp brengen. Wij vragen U dat zij ver-  
der voor ieder van ons dra een voorspreekster  
mag zijn tot ons aller EEUWIGE ZALIGHEID.

Ten paradijze geleiden haar de engelen.