



Dit aandenken nodigt U uit om te bidden voor  
de Heer

## Jozef VAN DEN HAESEVELDE

echtgenoot van Mevrouw

Bertha D'HONDT,

geboren te St.-Kornelis-Horebeke op 17 oogst  
1908 en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 8 oktober 1973,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Cornelius.

Broeders en zusters, midden in ons leven  
worden we getroffen door de dood. Laat ons  
bij dit pijnlijk verlies bidden tot God onze  
Vader, die ons bijstaat in alle tegenspoed.

Dat onze dierbare overledene bij U de  
eeuwige vreugde moge bewaren als loon  
voor zijn leven, dat nu onverwacht werd  
afgesloten.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat zijn echtgenote, kinderen en kleinkin-  
deren, die nu bedroefd zijn om de scheiding  
bij U troost en sterkte zouden vinden, laat  
ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat alle zieken steeds bij hun medemen-  
sen oprechte toewijding en genegenheid zou-  
den vinden en daarin iets van Uw Vader-  
lijke goedheid zouden ervaren, laat ons bid-  
den.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Dat wij allen meer aandacht zouden heb-  
ben voor mensen die ziek zijn of eenzaam,  
dat we steeds voor hen een troost en op-  
beuring zouden zijn, laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Heer, dit alles vragen wij U omdat wij  
weten dat Gij naar ons luistert. Help ons  
om verder de weg te gaan door het leven  
als gelovige mensen en ook eenmaal bij U  
voor eeuwig gelukkig te zijn.

H. Cornelius, onze goede patroon, voeg  
uw gebed bij het onze en wees onze voor-  
spreker bij de Heer. Amen.

De families VAN DEN HAESEVELDE,  
D'HONDT, VAN GANSBEKE, DE METS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakei