

De schoonste naam op 's werelds rond is Moeder.

+

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria Van Den Haesevelde

weduwe van Hilaire BOTTELDOORN,

geboren te St.-Maria-Horebeke
op 28 januari 1904 en godvruchtig overleden
in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem
op 9 december 1989,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.
Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden.

Moeder was een sterke vrouw en « Gezegend het gezin » zegt de Schrift, « dat zo'n moeder heeft ». Sterk was ze in haar geloof en trouw. Ze had een stalen wil, ze was rechtvaardig, ze wist waar ze moest helpen of troosten, ze durfde de waarheid te zeggen.

Zo trouw als moeder was aan God en zijn Kerk, zo trouw was ze ook aan haar kinderen en kleinkinderen. Hoe graag en fier stapte ze op naar de H. Mis! Met gans haar hart was ze verbonden aan Kerk en priesters en ze was verontwaardigd als ze hoorde dat Kerk en God niet werden gediend, het was voor haar zo vanzelfsprekend.

Wie haar benaderde en van dichtbij mocht leren kennen ging spontaan waarden ontdekken

die we van deze vrouw in herinnering zullen bewaren.

Haar leven was getekend door werk en zorgen en ook door kruisjes, vooral de laatste maanden van haar leven. Gelukkig wist ze zich veilig omringd door kinderen en kleinkinderen die haar zoveel mogelijk bijstonden en vreugde en hoop brachten terwijl ze troost en sterkte vond bij de Heer langs gebed en het ontvangen van de Heilige Sakramenten.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, samen hebben we als eerlijke mensen gewerkt, gebeden en voor mekaar gezorgd en we hebben het graag gedaan. Ik dank U voor uw onafgebroken genegenheid en toewijding. God moge uw licht en sterkte zijn. Tot weerziens bij Hem.

Dierbare familieleden en vrienden, goede burenen, ik dank U voor alles. Bid voor mij.

H. Hart van Jezus, wij betrouwen op uw barmhartigheid.

O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, bekom ons goede en heilige moeders.

Voor uw medeleven en gebed danken U de families

VAN DEN HAESEVELDE, BOTTELDOORN,
DE SCHAMPHELEIRE, DE BLEECKERE.

Namis : zondag 15 januari 1990 te 9.30 uur.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer - Hoste en zonen, Brakel