

Wanneer Gij bedroefd zijt, bid



TER ZALIGER GEDACHTENIS AAN

MEVROUW

Martha Van den Haesevelde

echtgenote van

Mijnheer ALBERT SCHITTECATTE

geboren te St-Maria-Horebeke de 3 October 1903
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
de 21 Juli 1956

gesterkt door de laatste H. H. Sakramenten.

Lid van de H. Hartbond en Confrerie der H. Barbara

Haar laatste levensjaren zijn op 'n Kalvarie overgebracht.

Eerst met haar Moeder zaliger, wie zij alle mogelijke zorgen, liefderijk, heeft gegeven.

Daarna kwam 'n onverbidde lijke kwaal haar zelf op een ziekbed kluisteren en pijnigen maar ook louteren, tot ze, offerziel geworden, door haar overgave aan de H. Wil van God, eindelijk werd overgeplant in de Hemel.

Zij was uw kind, o Maria. Gij hebt ze getroost in dit kortstondig leven. Gij zult haar ook eeuwig verheugen bij de Goede Meester.

Duurbare Echtgenoot, Broeders en Schoonzuster en bloedverwanten: ik dank U hartelijk. Gij zijt goed geweest. Ik bid voor U opdat uw Geloof sterk weze en mijn offer, in zegen nederkome over U allen. Duurbare Zuster-in-'t klooster, op U reken ik in 't bijzonder. Voeg voortaan mijn naam, bij deze van onze christene Ouders. Aan allen tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Maria, wees mijne Zaligheid.

300 d. afl.

R. I. P.

St-Maria-Horebeke druk. De Clippele

Mijnheer Albert SCHITTECATTE,
Mijnheer Gryiel VAN DEN HAESEVELDE,
De Eerwaarde Zuster Marie-Celine der Zusters van Liefde, in de wereld
Mejuffter Louise VAN DEN HAESEVELDE,
Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN DEN HAESEVELDE-DE LANGHE,
Mijnheer Remi SCHITTECATTE † BRUYNEEL, kinders en kleinkinders,
De familtèn VAN DEN HAESEVELDE, SCHITTECATTE, DE
MEULEMEESTER en BRUYNEEL

Bedanken van harte voor de blijken van kristelijke
en innige deelneming hun betoond.