

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. (Ps. 23).

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

MEVROUW

Oda Barbara Van Den Haesevelde

weduwe van **RICHARD WATTHE**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 27 februari 1889 en godvruchtig overleden te Brakel, op 30 januari 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.



De families VAN DEN HAEEVELDE, WATTHE, TORTELBOOM en VAN HAEZEVELDE,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

In de late avond van haar toegewijd en verdienstelijk leven heeft ze haar genegen zuster Ida, haar belangstellende familieleden en haar toegewijde omgeving « Najaarszon » met een dankbaar hart verlaten. Tijdens deze lange levenstocht mocht ze bidden :

In de avondschemering, Heer,
waakt Gij als een herder over mij ;
Ik blijf als Uw beschermeling
voor eeuwig aan Uw zij...

Haar vertrouwen in de Goddelijke Voorzienigheid en haar milde dankbaarheid tegenover ieder die haar naderde... deed haar « Ja, Vader » bidden tot God en tevreden zijn met alles en iedereen. Vreugde en droefheid, eigen aan ieder beperkt, menselijk bestaan, zag ze van uit de kleurrijke zonneschijn der drie Goddelijke Deugden en in het toekomstbeeld van haar eeuwige bestemming in God.

Het zal dan ook haar laatste wens zijn dat wij samen voor haar zouden bidden : « God, ons aller bestemming, wij bidden U voor haar die haar ganse leven ons zo nabij en duurzaam was en in een gezegende ouderdom van ons is heengegaan ; wij danken U voor de vriendschap en de tevredenheid die zij in ons midden bracht. Wij vragen U, dat alles waarin ze groot is geweest, tot ons mag blijven spreken en dat zij verder voor ieder van ons, weldra, een voorspreekster mag zijn tot ons aller **EEUWIGE** zaligheid.

Ten paradijze geleiden haar nu de engelen.