



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Richard Van Den Haesevelde

weduwnaar van Germaine DE SMET VAN DAMME,

geboren te St-Martens-Lierde op 9 juni 1899 en
godvruchtig overleden in rustoord « Najaarszon »
te Brakel op 26 november 1992,

gesterkt door de ziekenzalving en onze gebeden.

Hij was lid van « Kerk en Wereld ».

« Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
De mens gaat zijn weg en zaait onder tranen,
zingende keert hij terug, beladen met zijn scho-
ven ». (Ps. 125)

Zo zachtjes, zo eenvoudig als heel zijn leven is
geweest, is Richard van ons heengegaan. Door-
heen leed en vreugde, is het een opgang geweest
naar de ontmoeting met de Heer, zodat voor hem
de dood een eenvoudig overstappen was naar
het volle eeuwige leven. Een ontmoeting met
de Hemelse Vader, die hij gans zijn leven zo
trouw heeft gediend en bemind.

Hij is altijd een naarstig man geweest en met
het eenvoudige tevreden Vriendelijk in zijn om-
gang met de andere mensen en zo dankbaar voor
een goed woord van liefde die hij mocht ont-

vangen. Hij voelde zich gelukkig en tevreden
tussen de bewoners en het personeel van het
rusthuis. Maar toch lag er een diepe smart in
zijn hart sinds het heengaan van zijn dierbare
echtgenote. Bovenal was hij een zeer godvrucht-
tig mens die verbonden bleef met zijn God.

Nu kunnen we met vreugde zingen: « Ten pa-
radijze geleiden u de engelen... »

De weg die leidt naar het geluk is de weg naar
God.

Dierbare familie en vrienden, door het gebed
als een daad van trouw, blijven wij altijd ver-
bonden met elkaar Dank voor uw genegenheid
en goedheid, in het bijzonder het personeel van
het rusthuis « Najaarszon ».

Blijf mij allen indachtig in uw gebed.

De families

VAN DEN HAEEVELDE,
DE SMET VAN DAMME,
TORTELBOOM, DE TANDT,

danken U.

Namis: dinsdag 22 december om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer & Dotselaere, Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel