



**ZALIG AANDENKEN VAN
MEVROUW
Romanie VAN DEN HAESVELDE**

WEDUWE VAN
Mijnheer Charles-Louis RONSSE

geboren te Maria-Horebeke, den 13 November 1877
en godvruchtig overleden te Bevere, den 3-9-1947,
voorzien van de laatste H.H. Sacramenten.

De rechtschapenheid, de stille eenvoud, de vrees
des Heeren, waren de kostelijke eigenschappen dezer
christelijke vrouw en moeder. Job I.

Moge de Heer de liefde en genegenheid vergelden
welke zij aan eenieder uit haar midden zoo edel-
moedig bewees. Ruth II.

Ons hart is bedroefd en onze oogen weenen, want
moeder is overleden; onze doorbrave en diepgods-
dienstige moeder, troost, steun en voorbeeld van
haar gezin.

Zij heeft de ongemakken van een jarenlange ziekte
verduldig en kloekmoedig verdragen, overtuigd van
de troostrijke woorden van den Apostel: « God be-
proeft dezen die Hij liefheeft »

Zij is zacht gestorven met die rustige zekerheid op
de gelukkige eeuwigheid van een vrouw en moeder,
die alles aan den Heer gaf, wat Hij, als opperste Heer
en Meester van haar hier op aarde vroeg.

Geliefde kinderen, bemint elkander en weest be-
hulpzaam; het lijden op aarde gaat voorbij, de ver-
dienste alleen blijft u eeuwig aangeschreven!

Weest fier op uw christelijk leven en de voorbeel-
den die gij van uw ouders leerdet; bewaait ze als uw
kostelijk erfdeel; Duurbare familieleden vergeet me
niet in uw gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijne zaligheid (300 d.)

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere. — Tel. 31980

Mijnheer en Mevrouw Paul BLOCKEEL-RONSSE en kinderen Charles en Mariette;
Mijnheer en Mevrouw Robert LAMON-RONSSE en kinders Antoine, Antoinette,

Gaston, Bertha en Anna;

Mijnheer en Mevrouw Achiel VINDEVOGEL-RONSSE;

Mijnheer en Mevrouw Joseph RONSSE-BLOCKEEL en kinderen Charles, Ro-
bert en Victor;

Mijnheer en Mevrouw Kamiel VANDERSTRAETEN-RONSSE en kinderen
Jeaninne, Monique Lucien en Jean;

Mijnheer Robert RONSSE;

Mejuffer Anna RONSSE;

Mijnheer Victor RONSSE;

Mejuffer Clara RONSSE;

De families VAN DEN HAESVELDE, RONSSE, VAN DER HAEGEN, VAN
DE VELDE;

Voor deelneming in onze rouw, zijn wij U innig dankbaar.