



TER VROME GEDACHTENIS

van Mijnheer

Achiel VAN DEN HAEZVELDE

echtgenoot van Mevrouw

ELODIE LAMARCQ

geboren te Michelbeke, de 10 september 1895 en
godvruchtig overleden te St-Blasius-Boekel,
de 17 oktober 1962,
gezalfd met het Heilig Oliesel « in extremis ».

Lid van alle godvruchtige Genootschappen.

Het tegenwoordig leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om de Hemel te winnen door onze arbeid en ons leven. H. Franc. Ass.

Onze vriend Achiel is niet meer, zoals alle dagen vond hij zijn genoeg in het werk, wanneer een smartelijk ongeluk hem kwam te treffen met dodelijke afloop.

Hoe wijs en voorzichtig is dan deze die het uur zijner dood gedurig voor ogen heeft en zich te allen tijde bereidt voor dit ontzaglijk oogenblik. De dood leert ons kennen wat wij zijn in deze wereld: de gezondheid is maar een ijdel woord, het leven is maar een droom; alles is hier ijdelheid, behalve God dienen en Hem alleen binnemen.

Hij was een vrome echtgenoot en goede vader die zijn huisgezin met wijsheid bestierde, zijn groot genoeg was alle zondagen stipt zijn christelijke plichten te volbrengen, anders, zegde hij, heeft men geen week gehad.

Duurbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen luistert naar uw moeder, bidt voor mij, wij zullen malkander wederzien in de Hemel.

Zoete Harten van Jezus en Maria weest mijn toevlucht,
300 d. afl.

Mevrouw Achiel VAN DEN HAEZVELDE, geboren Elodie LAMARCQ,
Mijnheer en Mevrouw Victor VAN DEN HAEZVELDE-DE GUBBER,
Jongheer Lucien VAN DEN HAEZVELDE,
Mejuffre Monique VAN DEN HAEZVELDE,
De families VAN DEN HAEZVELDE, LAMARCQ, DE RIDDER en
DE GLERCQ

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN HEN BETOOND IN
DEZE PIJNLIJKE ROUW.