

Zalig de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden!

Tot vroom aandenken aan de ziel van
DE HEER

Désiré VAN DEN HAEZEVELDE

weduwnaar in het 1^e huwelijk van
Mevrouw ELISA CEUTERICK
weduwnaar in het 2^e huwelijk van
Mevrouw IRMA VAN BEVERSLUYS

geboren te St.-Martens-Lierde, de 18 oktober 1877 en er godvruchtig overleden, de 18 januari 1975, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke zegen.

†

**De families VAN DEN HAEZEVELDE,
CEUTERICK en
VAN BEVERSLUYS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. De Vos, St-Martens-Lierde

Rijke ervaring is de kroon der bejaarden,
Maar hun roem is de vrees des Heren.

1877 : geboortejaar van deze overledene... tot voor korte tijd verwachtte zijn familie en de ganse parochiegemeenschap dat wij met hem de viering van een honderdjarige mochten te gemoet gaan. Met heldere geest wist hij te vertellen over de harde levensjaren van vroeger en stelde alle belang in vandaag en morgen. Hij voelde zich gelukkig in de kleine werkjes die hij nog kon opknappen en bleef vol bewondering voor zijn stille maar schilderachtige omgeving.

Zijn oprechte dank voor die gezonde levensloop ging vooral naar de Heer, die Hij iedere Hoogdag met de grootste eerbied welkom heette in zijn nog jeugdige hart.

Van dankbaarheid sprak ook zijn schalkse zin voor humor en gezelligheid tegenover zijn huisgenoten en vooral tegenover zijn dochter, die zoveel jaren voor vader alles is geweest.

Beste kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, méér dan ooit ga ik nu mijn dank kunnen tonen door voor U allen een voorspreker te zijn samen met gans onze vroegere overleden familie bij de Gever van alle goed die Ik reeds gaarne te gemoet ging. Blijft voor elkaar doen wat Gij steeds voor mij hebt gedaan en het zal U ook misschien op latere leeftijd de schoonste vreugde schenken ; want het goede dat wij binst ons leven doen vindt niet alleen zijn beloning in de Eeuwigheid maar ook iedere dag van ons leven hier op aarde.

Bidden wij voort dat wij elkaar later mogen terugvinden op de plaats onzer Eeuwige Beloning bij Onze Hemelse Vader.

Ten paradijse geleiden hem nu de Engelen.