

De beste voorbereiding tot de dood is de onderwerping aan Gods Wil.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MIJNHEER

**Jan-Baptist Van Den Haezevelde**

echtgenoot van Mevrouw

Marie Constance Van Den Driessche

geboren te St.-Martens-Lierde de 24 augustus 1879  
en er godvruchtig overleden de 17 maart 1963.

Versterkt door de genademiddelen van onze  
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Hij die sterft verzoend met God en mens. Sterft gerust. Het is zijn waarborg voor zijn eeuwig geluk: het is een oneindige troost voor zijn naaststaanden. De man, wiens afsterven, door naaststaanden en vrienden betreurd wordt is met schone gevoelens van onderwerping vóór Gods oordeel verschenen. Door eigen offer en onze gebeden, zal O. L. Heer hem genadig zijn en hem verzoenend oordelen. Zó geloven, zó bidden wij voor hem.

Bemide echtgenote, heb dank voor uw genegenheid en liefdevolle zorgen, mij zo mild geschonken: eens, in Gods heerlijkheid opgenomen, spreek ik voor U ten beste. Bidt gij intussen voor mij.

Beste kinderen, uw vader heeft voor u gewerkt en gezorgd. Ik dank u voor uw kinderlijke liefde. Ga nu verder, uw zorgzame bekommernis aan moeder besteden.

Familieleden en vrienden vaartwel. Ik vraag u nog slechts een gebed voor mijn zielelafenis.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor ons.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)



De familiën VAN DEN HAEZEVELDE,  
VAN DEN DRIESSCHE,  
TURTELBOOM,  
DE POOTER.

Zeer gevoelig voor de blijken  
van deelneming hun betoond  
bij het overlijden van hun  
teergeliefde afgestorvene.

DANKEN U