

†
Heer, wil genadig ons gebed aanhoren en geef de
eeuwige rust aan de ziel van

MEVROUW

Maria Vanden Haezevelde

weduwe in eerste huwelijk van Mijnheer

Désiré Caspers

en in tweede huwelijk van Mijnheer

Remi Roos

geboren te St. Martens Lierde, op 26 januari 1883 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel, op 21 juli 1962,
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

Het leven van de mens op aarde is een voorberei-
dingstijd. Vreugde en droefheid, voor- en tegenspoed,
gezondheid en ziekte wisselen elkander af. Daardoor
kan en moet de mens, volgens Gods schikking, een
beter leven verdienen als hij alles naar God weet te
richten. Zo wordt het leven van de goede mens als de
voorbereiding tot het zalig, eeuwig leven. Zo wordt de
kristelijke dood het begin van de hemelse vreugde.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gij treurt om
mijn afsterven, troost U met de kristelijke gedachte dat
wij elkander in het eeuwig leven zullen weerzien.
Duurbare familie, dank voor al de goede zorgen die
gij mij gegeven hebt. Gedenkt mij steeds in uw gebe-
den, vooral in uw zondagmis.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Heer en Mevrouw Désiré CASPERS en kinderen;

De families VANDEN HAEZEVELDE, CASPERS, TORTELBOOM,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.