

†

Bid voor de zielerust van
De Heer

Adelson VANDENHAUTE

echtgenoot van Mevrouw

Marguerite Michiels,

geboren te Everbeek op 17 november 1898 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 15 april 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

God gaf, God nam. Het is geschiedt lijk het de Heer behaagde: Zijn Naam zij geprezen.

Een rechtschapen en goed man is naar het Vaderhuis gegaan. Zijn leven was schoon en groot in al zijn eenvoud en oprechtheid. Zo een leven is de ware voorbereiding tot de dood. Zo een dood is geen einde maar veeleer een begin, geen ondergang maar overgang naar God toe. Onze verdiensten nemen we met ons mee.

Mijn dierbare echtgenote en mijn zoon, in U mocht ik altijd trouwe steun ondervinden. In dankbare lief-

de verlaat ik U. Laten we die liefde over het graf heen voortzetten en mekaar helpen en steunen door een gebed. Eens zullen wij samen verenigd zijn bij God om nooit meer te scheiden. Ook U allen, familie en vrienden, denk nog eens aan mij in een vroom gebed.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families Vandenhaute, Michiels,
Opdecam, Van Assche,

danken U oprecht voor uw bliken
van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek