

VROOM AANDENKEN AAN



DE HEER

## Albert VANDENHAUTE

echtgenoot van Mevrouw  
Paula DE COUVREUR

geboren te Zarlardingne  
op 28 mei 1921  
en thuis te Parike  
in familiekring godvruchtig overleden  
op 10 augustus 1994,  
gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Medestichter van O.D.O. Parike,  
Gewezen gemeenteraadslid van Brakel,  
Voorzitter Bond Derde Leeftijd.

De namis heeft plaats in de parochiekerk  
Sint-Lambertus te Parike (Brakel)  
op zaterdag 1 oktober 1994 om 19.00 uur.

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,  
hem zal God, Zijn vriendschap en Zijn lief-  
de geven.

Dit gezegde van de Heer is zeker toepas-  
selijk op Albert.

Voor iedereen stond hij klaar met woord en  
daad. Nooit dacht hij aan zichzelf, steeds  
eerst de andere.

Zijn grootste vreugde bestond er in iemand  
te kunnen helpen.

Wie zal ze tellen de velen die bij hem zijn  
komen aankloppen om "iets te doen" voor  
hen.

Wie zal de uren en de dagen tellen dat hij  
zich, ondanks zijn ouderdom, inzette voor  
zijn Bond van de Derde Leeftijd ?

Omgeven door de liefde en de goede zor-  
gen van zijn vrouw en zijn familie heeft hij  
na een pijnlijke ziekte de dood aanvaard en  
vertrouwend op de Heer is hij zacht inge-  
slapen.

Heer onze God, wij zijn U dankbaar voor  
deze goede mens. Want Albert was een  
mens om van te houden.

Moge hij verder leven in elk van ons door-  
dat we proberen in zijn voetstappen te tre-  
den van naastenliefde en behulpzaamheid.  
Moge hij nu uitrusten bij de Heer op wie hij  
steeds zijn vertrouwen heeft gesteld en bid-  
den we dat God hem deelachtig maakt aan  
Zijn heerlijkheid.

Paula DE COUVREUR,  
Jacques en Lydia  
DE TEMMERMAN - VANDENHAUTE,

Katrien en Pascal,  
Peter en Christelle,  
Veerle,

De families  
VANDENHAUTE, DE COUVREUR,  
DE GRAUW en BURENS,

danken U voor uw gebed en deelneming.

