

Hoe zoet is het sterven als men wel geleefd heeft; de dood is het einde van het lijden, de deur van het leven en de ingang tot een volkomen rust.  
(H. Bernardus)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEJUFFER

## Anaïs VANDENHAUTE

dochter van wijlen

**Petrus VANDENHAUTE** en **Leontine CABO**

geboren te Parike op 12 januari 1902 en er overleden op 19 februari 1968, voorzien van de H.H. Sakramenten.

Hoe wijs en voorzichtig heeft deze overleden vrouw gehandeld met zich door een kristelijk leven voor te bereiden op het gewichtig ogenblik, waarop God haar tot Zich zou roepen.

De lijdensweg van de laatste maanden heeft zij aanvaard als de kruisweg die zij met de Heer wou afleggen om ook te delen in zijn heerlijkheid.

"Dit zal het laatste kruiske zijn dat ik mij hier gemaakt heb; moge O. L. Heer daarin zien dat ik kontent ben met wat Hij met mij van zin is;" dit waren de woorden die zij nog moeizaam uitsprak na het ontvangen van de Pauselijke Zegen.

Maria, tot wie zij met met kinderlijke eenvoud zo dikwijls heeft gebeden, zal haar nu ook geleiden bij haar goddelijke Zoon.

Duurbare familie, ik dank U voor uw wel-doende zorgen tijdens mijn ziekte. Vergeet mij ook nu niet in uw gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust !



Voor uw troostend medeleven en gebed,  
danken u van harte :

De families VANDENHAUTE-CABO,

Van Der Geynst, Parike