



74

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN AAN

Mevrouw

BERTHA VANDENHAUTE

weduwe van de Heer Oscar VANASSCHE,

geboren te Everbeek op 25 juli 1896 en
godvruchtig overleden te Brakel
op 9 december 1974,

voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

Nu we ons in deze advent voorbereiden op
de komst van de Heer met kerstmis, heeft
onze dierbare overledene nu reeds dé grote
ontmoeting met haar Schepper mogen beleven.

Wie zich iedere dag verwacht aan de
komst van de Heer, wordt niet ontsteld als
hij de dood voelt naderen.

Onze dierbare overledene was een goede
echtgenote, een goede moeder en een brave
minzame vrouw, godvruchtig en deugdzaam,
bezielde met een warm moederhart voor allen
die haar dierbaar waren.

Door ouderdom verzwakt en uitgeput, voel-
de zij stilaan haar einde naderen. Kalm, rus-
tig en gelaten wachtte zij op de dood, be-
trouwend dat de Heer haar in Zijn goedheid
zou opnemen voor het onvergankelijk geluk
van de Hemel.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank u voor alles wat gij voor mij ge-
daan hebt. Bidt voor mij opdat de Heer mij
genadig weze.

Ook u allen, vrienden en kennissen, dank
ik om uw vriendschap. Weest mij indachtig
in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families VANDENHAUTE, VANASSCHE,
ROMAN, VANDERSCHUEREN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel