

Heer, Uw Wil geschiede op aarde als in de hemel.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**CLARA VAN DEN HAUTE**

echtgenote van Mijnheer

**MARCEL VERBRUGGEN**

geboren te Velzeke de 17 januari 1925  
en godvruchtig overleden in de Dr Goffaertskliniek  
te Zottegem de 26 november 1966  
geheiligd met de Sacramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara  
en Kath. Vrouwenbond: " Bij de Haard "

Wij staan hier voor een zeer droeve gebeurtenis:  
een jonge echtgenote en moeder, die er nog zo nodig  
was, is niet meer... Voorwaar een zware beproeving  
en niet te herstellen verlies...

Met christelijke onderwerping nochtans, zien wij op  
naar de Heer, Meester van leven en dood. Wat Hij  
doet is wel gedaan. Hij slaat, ja, maar Hij zalft ook.  
Want voor dezen, die in Hem geloven en op Hem ver-  
trouwen, zal alles ten goede vergaan, want Hij geeft  
tevens kracht naar kruis.

Een grote troost voor ons is, dat de duurzame over-  
ledene, een voorbeeldige echtgenote en een goede en  
zorgzame moeder was. Zij leefde in en voor haar gezin.  
Geen moeite of werk was haar te veel.

Zij haalde haar steun en sterkte bij de Heer: haar  
geloof was oprecht, haar godsdienstig leven gemeend  
en overtuigd.

Moge de Heer haar de eeuwige beloning schenken!  
Duurzame echtgenoot en lieve kinderen: ik weet hoe  
zwaar deze beproeving voor u is; ik weet welk een  
grote leemte in uw leven blijven zal, ik begrijp uw  
diepe droefheid en teneergeslagenheid. Doch troost u:

van uit de hemel zie ik op u neer en vraag de goede  
God, dat Hij u zou helpen en sterken om deze harde  
beproeving moedig te dragen. Ik dank u voor uw  
trouwe liefde en oprechte genegenheid. Houdt mijn  
gedachtenis in ere.

Duurbare schoonmoeder: met u heb ik lief en leed  
gedeeld; samen hebben wij ons ingespannen, in goed  
begrip, voor het welzijn van ons gezin. Van harte dank  
ervoor. Blijf gij nu de steun van mijn duurzamen.

Beminde familieleden en vrienden: diepe smart heeft  
ook u getroffen bij mijn vroege heengaan. Ik vraag u,  
dat ook gij, mijn echtgenoot en kinderen zult ter zijde  
staan. Eens zien wij elkaar terug bij de Heer.

Blijft mij allen indachtig in uw vrome gebeden.

Dat zij ruste in vrede. (300 d. afl.)



Mijnheer Marcel Verbruggen,

Jongeheer Willy Verbruggen,

Jongeheer Paul Verbruggen,

Mevr. Wed. Augustien Verbruggen-Van Hoolandt,

De families Van Den Haute, Verbruggen,

Pede en Van Hoolandt

danken U van harte voor de blijken  
van deelneming en gebeden.

---

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke Zottegem