

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor mij.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van

### EERWAARDE ZUSTER SCHOLASTICA

[Juffrouw clementina van den haute]

geboren te Aspelare de 27 april 1878  
In het klooster der Grauwzusters Penitenten  
van Velzeke gekleed de 22 februari 1909  
geprofest de 24 februari 1910  
godvruchtig in de Heer ontslapen, de 19 maart 1957  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

\*

In de dienst des Heren getreden, zocht zij in alles Hem te behagen door een grondige godsvrucht, een oprechte naastenliefde een blijmoedig wegschenken van zich zelf.

In waarheid mocht zij zeggen: « Alles wat ik bezat, mijn geest, mijn hart, mijn krachten heb ik ten beste gegeven aan Hem die ik tot mijn erfdeel had verkozen » (H. Greg.) en om Hem aan mijn medezusters en aan mijn plicht.

De Heer bemint deze die geeft met een blij hart. Dat heeft zij steeds gedaan. Daarom genoot zij de algemene genegenheid van haar Medezusters, welke haar nog lang, dankbaar zullen gedenken.

Dierbare Oversten en Medezusters, dank voor uw

onverpoosde zorgen. Blijft mij indachtig in uw gebeden en offers.

Beminde Broeders, Zusters en Bloedverwanten, gij weet hoe ik u beminde, ook ik kon mij steeds in uw genegenheid verheugen. Ik dank u. Bewijst mij voort uw liefde met veel voor mij te bidden. Tot weerziens in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)

R. I. P.



### DE OVERSTEN, ZUSTERS EN FAMILIE

danken U om uw kristelijke deelneming en gebeden.

---

Urb. De Grootte, koster, Velzeke